

Nazomeren in Châteaurenard



Het is september als de zonnige weersvoorspellingen ons richting Zuid-Frankrijk lokken. Een prachtige streek om het fijne zomergevoel nog even te verlengen is zonder twijfel de Provence. Bovendien is het in de nazomer een stuk rustiger, dus aangenamer! Zo starten we met veel plezier onze camper, op naar het zonnige zuiden!

We strijken neer op camping La Roquette in Châteaurenard en dankzij de hartelijke ontvangst voelen we ons echt welkom. Het is een kleine camping waar we zelf een plaats kunnen uitzoeken. De zon is heel verleidelijk om lekker onderuit te zakken maar de campingeigenaresse maakt ons nieuwsgierig. Want in het centrum begint dat weekend een feestelijke markt. En ja, daar gaan we natuurlijk op af. Onze camping blijkt top gelegen want je wandelt in twee kilometer naar het gemoedelijke Provençaalse stadje. Tussen de terrassen in het sfeervolle centrum staan talloze kraampjes met allerhande Provençaalse koopwaar. Het heerlijke parfum van tijm, lavendel en diverse lekkernijen hangt in de lucht terwijl we relaxt langs de kramen slenteren. Tenslotte

eindigen we op een terras met een heerlijk glas wijn, een goed begin van ons verblijf hier!

TOPPERS IN DE BUURT

De camping ligt op korte afstand van Avignon en Saint-Rémy-de-Provence. Het is een prima uitgangspunt voor allerlei fietstochten in de vallei van de Provence. Maar ook wandelaars komen hier goed aan hun trekken. Zo loop je vanaf de camping aan de overkant van de weg een fraai natuurgebied in. Verder zijn de vier uitgezette wandeltochten vanaf de camping beslist een aanrader. Bij terugkomst is een duik in het fraaie campingzwembad dan een fijne afsluiting, trouwens de zonnebedden zijn ook aanlokkelijk! Omdat we enthousiaste fietsers zijn wordt het de hoogste tijd om de omgeving te verkennen. We ontdekken talloze achterafweggetjes met fruitboomgaarden vol perziken, abrikozen en in sep-

tember heel veel appels en peren. Kortom, je ruikt de Provence terwijl we genieten van prachtige blauwe luchten.

Even buiten dit leuke dorp ligt een oud klooster: de Prieuré Saint-Paul de Mausole. Vincent van Gogh onderging er een jaar een behandeling in een psychiatrische kliniek.

GEÏNSPIREERD DOOR VAN GOGH

Saint-Rémy-de-Provence is ons volgende fietsdoel, dit toeristische dorp ligt aan de voet van de bergketen Les Alpilles (lage Alpen). Via het dorpje Eyragues is het een aangenaam fietstochtje van zo'n twaalf kilometer. Saint-

1-2. Châteaurenard
3. Saint-Rémy-de-Provence, klooster



2.



3.



Rémy-de-Provence is zo'n typisch Provençaals dorp met nauwe straatjes en veel souvenirwinkels. Vooral 's woensdags - marktdag - verandert het centrum in een sfeervolle plek bij de Place de la Liberté en het historische centrum. Zoals op zoveel plaatsen maken ze ook hier dankbaar gebruik van het feit dat Van Gogh tussen 1889 en 1890 daar verbleef.

Even buiten dit leuke dorp ligt een oud klooster: de Prieuré Saint-Paul de Mausole. Vincent van Gogh onderging er een jaar een behandeling in een psychiatrische kliniek. Op de verdiepingen krijg je een indruk hoe het eraan toeging in die periode. Beneden zie je een prachtige kloostergang

met een fraai aangelegde tuin. In deze periode schilderde hij zo'n honderdvijftig doeken, geïnspireerd door de pijnbomen en cipressen in de omgeving van de Alpilles.

Het panoramisch zicht toont in de verte de Mont Ventoux en de Alpilles, maar ook de directe omgeving kunnen we goed bekijken.

KOLOSSALE TORENS

Dat Châteaurenard meer te bieden heeft, ontdekken we tijdens ons verblijf op de camping. Want vanaf de gezellige terrassen, waar we al een paar keer gesmuld heb-

ben van de Franse keuken, heb je zicht op twee kolossale torens. Dit zijn de overblijfselen uit de 12de en 15de eeuw van een kasteel, de oude vesting van de Graven van de Provence. Vanuit de stad klim je naar boven waarbij je eerst een sober kerkje passeert. Maar we moeten nog veel hoger en via trappen arriveren we uiteindelijk aan de voet van het kasteel, omringd door een mooie tuin. Het kost ons trouwens nog flink wat zweetdruppels maar het uitzicht hierboven vergoedt alles, prachtig! Het panoramisch zicht toont in de verte de Mont Ventoux en de Alpilles, maar ook de directe omgeving kunnen we goed bekijken. Het is mogelijk om met een gids een



- 4-5. Saint-Rémy-de-Provence
- 6. Châteaurenard
- 7. Stadsmuur Avignon © Pixabay
- 8. Avignon
- 9. Pont Saint-Bénézet, Avignon © Pixabay



7.



8.

rondleiding door de overblijfselen van het kasteel te maken. In het hart van het historische centrum staat nog een museum van agrarische werktuigen. Dit toont de ontwikkeling van de landbouw in de regio door middel van een verzameling oude werktuigen. Belangrijk was de aanleg van irrigatiesystemen waardoor deze regio op agrarisch gebied een van de belangrijkste van Frankrijk is. Interessant is het ook om te zien hoe de bevolking hier leeft en hun festiviteiten viert.

BEZONGEN BRUG

Wanneer je maar op zo'n tien kilometer van Avignon verblijft, is het logisch om ook die stad met een bezoek te vereren. We doen dat graag want het is alweer een aantal jaren geleden dat we er waren. Na een aangename fietstocht door de landerijen ontwaren we in de verte de contouren van de hoge stadsmuur die ruim vier kilometer lang is. Zeven indrukwekkende poorten bieden toegang tot het historisch centrum. We zoeken een plekje voor onze fietsen en voelen ons direct opgenomen in de relaxte sfeer die in deze mooie stad hangt. Het centrum staat sinds 1979 op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. De brug van Avignon, de Pont Saint-Bénézet, is veel bezongen en daarom misschien wel uitgegroeid tot de belangrijkste attractie van Avignon. Maar wist je dat het om een ruïne gaat

waarmee je niet eens de overkant van de Rhône kunt bereiken? Het indrukwekkende pauselijk paleis domineert het silhouet van de oude stad en is het grootste gotische bouwwerk uit de Middeleeuwen dat in Europa te vinden is. Uitgerust met maar liefst twaalf torens waarbij in de grootste toren twee kapellen zijn. Avignon werd in 1309 de verblijfplaats van de pausen, tijdens hun ballingschap uit Rome. Genoeg van cultuur en zin in een verfrissing? Op het Place du Palais, pal voor het Pausenpaleis, kun je heerlijk in het Franse zonnetje zitten en genieten van de stad. Op dit levendige plein kom je ogen tekort want het wordt opgefleurd door schilders, straatmuzikanten en jongleurs. Ondertussen laten onze magen zich horen en op een gezellig terras aan de Rhône smullen we van een Italiaanse lekkernij. Voldaan fietsen we weer terug naar ons rijdende huis op de camping, Avignon is en blijft een heerlijke stad waar we graag terugkomen!

MOOIE LIEDJES...

Tsja, aan alles komt een einde zo ook aan ons verblijf op camping La Roquette. We hebben genoten van deze gastvrije camping met z'n vriendelijke beheerders. Iedere morgen een vers stokbroodje, het heerlijke zwembad en de mooie omgeving maken dat we hier graag nog eens terugkomen dus, au revoir!

De brug van Avignon, de Pont Saint-Bénézet, is veel bezongen en daarom misschien wel uitgegroeid tot de belangrijkste attractie van Avignon.



La Roquette

745 Avenue Jean Mermoz - 13160 Châteaurenard

T: +33 4 90 94 46 81

www.camping-la-roquette.com

