

Ontdek het Duitse landleven

Hoe groeien die lekkere biologische tomaten en waar komt die verrukkelijke geitenkaas eigenlijk vandaan? En neem de zogenaamde 'vrije uitloopeieren', zouden die kippen echt zo'n heerlijk buitenleven hebben? Allemaal vragen waar je als geïnteresseerde kampeerder graag een antwoord op wilt hebben. En dat antwoord? Dat vind je bij 'Landvergnügen'.



Tekst en beeld: Carla en Kees Witvliet



Enthousiaste eigenaren van ambachtelijke bedrijven door heel Duitsland staan te popelen om antwoord te geven op deze en nog vele andere vragen. Om het de kampeerder makkelijk te maken hebben deze ondernemers zich verenigd onder de noemer 'Landvergnügen', met een overzichtelijke kampeergids. Maar liefst 369 bedrijven nodigen de kampeerder met camper of caravan uit om gratis te komen overnachten. Het leuke van deze gids is de grote variatie in bedrijven. Zo zijn er onder andere bio-boerderijen, wijnboeren, geitenboerderijen, bierbrouwerijen en bijvoorbeeld forellenkwekerijen. Ze hebben één ding gemeen: het uitdragen van hun beroep (en hobby) aan liefhebbers van het 'goede leven'.

Kleinschalig kamperen

Uiteraard omvat deze gastvrijheid een paar spelregels. Check vooraf in de 'Landvergnügen'-kampeergids wat de uiterste aankomsttijd is en of de eigenaar een telefonische aanmelding op prijs stelt. Dit kan dikwijls nog tot een uur voor aankomst. Ook is het handig om vooraf even te checken of er nog plek is: het aantal plaatsen

beperkt zich meestal van één tot drie en geldt voor een verblijf van maximaal 24 uur. Bij aankomst maak je kennis met de eigenaar en toon je het vignet dat bij de aangekochte kampeergids behoort. Symbolen in de gids stellen je op de hoogte van eventuele aanwezige voorzieningen zoals stroom en/of toilet. Voor kampeerders met caravan: raadpleeg de gids want slechts 65% van alle bedrijven biedt ook plaats aan caravans.

Bioland Brungs

In Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) runt de familie Brungs (bio-brungs.de) een biologisch bedrijf. In de boerderijwinkel is er een groot assortiment producten van het boerenbedrijf, ▶





zoals groente, melkproducten en vlees. Aan klanten geen gebrek in het winkeltje. Op het terras van het bijbehorende 'Hofcafé' is het één en al gezelligheid. Spelende kinderen en buurtgenoten die hier komen om bij te kletsen. Bij de koffie heb je keuze uit een groot aantal zelfgebakken taarten. Vanaf het terras zie je kippen vrij rondlopen, terwijl de familie Brungs volop plantjes aan het poten is. Zowel campers als caravans zijn hier toegestaan.

Brauerei und Brennerei Jacob Rainer

Om je te verdiepen in de cultuur van 'bier und schnaps' ben je bij Brauerei und Brennerei Rainer (brauerei-rainer.de) aan het juiste adres. In Linnich-Welz parkeer je – alleen campers toegestaan- direct naast de brouwerij en via een stenen poort beland je op een schitterende binnenplaats die is ingericht als 'Biergarten'. Bij dit oude familiebedrijf wordt jaarlijks 200.000 liter Lambertus pils en Schwartzbier geproduceerd. In

de 'Kornbrennerei' druppelen maar liefst twintig verschillende soorten 'Schnaps' uit de koperen ketels. Elk jaar worden er gezellige brouwerijfeesten op de sfeervolle binnenplaats georganiseerd.

Nutztierarche Hugotshof

Een juweel van een overnachtingsplek is de Nutztier-arche Hugotshof (hugotshof.de) in Monchau. Vanuit de camper kijk je uit over het Ruhrdal en het sfeervolle Monschau, terwijl pal voor je neus Schotse Hooglanders

grazen. Er lopen zelfs kalkoenen vrij rond. De eigenaren van deze droomplek zijn Andreas en Melanie Hugot. Zij runt met veel plezier de boerderijwinkel, waar naast onder andere groente



en fruit ook het vlees van de eigen koeien te koop is. En zodra je het terrein oprijdt wordt je begroet door het vrolijke geblaf van de boerderijhond Lutz. Bij de Hugotshof zijn alleen campers toegestaan.

Weingut Sonnenberg

Echte wijnliefhebbers mogen deze fantastische plek niet overslaan: in Bad Neuenahr-Ahrweiler zetelt het Weingut (weingut-sonnenberg.de) van de familie Linden. Wat meteen opvalt is het prachtige Jugendstil-landhuis. Vanaf de straatkant zie je niets van de leuke kampeergelegenheid achter het huis. Hier sta je in alle rust, met een magnifiek uitzicht op de groene wijngaarden.



Marc Linden vertelt zijn gasten vol trots over zijn levenswerk en toont de ondergrondse wijnkelder. Jaarlijks verdwijnt hier 50.000 liter wijn in flessen. Ook voor een proeverij ben je op Weingut Sonnenberg aan het juiste adres. En: je kunt hier met zowel caravan als camper terecht.



RechHof

Een overnachtingsplek voor caravans en campers van een heel andere orde is de geitenboerderij RechHof (rechhof.de) in het kleine dorpje Schalkenbach. Hier klim je langs een smalle toegangsweg omhoog met een weids uitzicht als beloning. En wees niet verbaasd als er pal langs je camper een kudde geiten uit de stal naar buiten



rent. In de boerderijwinkel vind je zomaar tien verschillende soorten geitenkaas en de gezellige eigenaren zitten nooit om een praatje verlegen. Leuk om mee te maken is de bezichtiging van het boerenbedrijf, waarbij je de geheimen van het kaasmaken uit de doeken wordt gedaan.

Kennismaken?

Ook kennismaken met het Duitse landleven? Via de website landvergnuegen.com kun je de (Duitstalige) kampeergids in de onlineshop bestellen voor €29,90. Daarbij zit ook het vignet dat je bij aankomst bij de deelnemende bedrijven moet tonen. ■

“Vanuit de camper kijk je uit over het Ruhrdal en het sfeervolle Monschau, terwijl pal voor je neus Schotse Hooglanders grazen”

