

DÁÁÁÁG KOU, HALLO SPAANSE ZON



FERVENTE CAMPERAARS KEES EN CARLA WITVLIET REIZEN STEEVAST IEDERE WINTER NAAR HET ZONNIGE ZUIDEN. ZE ZIJN NIET DE ENIGEN! TIJDENS HUN LAATSTE OVERWINTERVAKANTIE SPREKEN ZE VOOR ACSI FREELIFE VERSCHILLENDE ENTHOUSIASTE OVERWINTERAARS.

Voor echte zonliefhebbers is de Costa Cálida (warme kust) in de regio Murcia het walhalla, waar zo'n 250 kilometer kustlijn op je wacht. Te vinden in het zuidoosten van Spanje aan de Middellandse Zee, ten oosten van Andalusië en ten zuiden van de Comunidad Valenciana. Wat je hier vooral op de campings ziet zijn gelukkige en blijde mensen die tot op (zeer) hoge leeftijd bijzonder actief zijn! Sportliefhebbers komen op de meeste campings volop aan hun trekken. Zo kun je meedoen met aquagym en (buiten)gym. Spaanse muziek en een vrolijke lerares maken er topuurtjes van. Vanaf veel campings wandel je bovendien zo de bergen in. Omgeven door geurende lavendel, rozemarijn en tijm en legio bloeiende bloemen waan je jezelf in een paradijs! Trouwens, fietsers krijgen hier ook weinig rust want de ene route is nog mooier dan de andere. En de bergen? Lang leve de e-bikes! Of, maak een fijne strandwandeling en geniet van een café solo op een terras.

STAD EN ACHTERLAND

De regio heeft twee belangrijke steden. De havenstad Cartagena toont bouwstijlen uit begin twintigste eeuw die herinneren aan een rijk verleden. Of dwaal door de smalle straatjes en proef de zuidelijke sfeer in Murcia, de stad gelegen in het dal van de Segura. Als afwisseling is het een aanrader om tussendoor eens het achterland in te duiken. Dan vind je heuvels met bloeiende (amandel)bomen, schilderachtige stadjes en bovenal veel rust. Weliswaar ligt de temperatuur hier - vooral 's nachts - meestal wat lager, de overweldigende natuur maakt dit ruimschoots goed!

In culinair opzicht heeft het land sowieso een streepje voor, dus laat de pannen af en toe gerust in de kast! Schuif 's middags rond een uur of twee aan in een restaurant voor een *menú del día* (dagmenu) en geniet van minimaal vier gangen en een lekkere fles wijn. Zo begin je bijvoorbeeld met een salade, dikwijls gevolgd door een stoofpotje, vlees of visgerecht en dessert naar keuze. En dat voor een prijs rond de € 11 à € 12 per persoon, echt een feestje. ■

OVERWINTERTIPS

1. Wil je verzekerd zijn van een plek op je favoriete camping aan de kust, dan is reserveren een must. Het avontuurlijke verdwijnt, maar soms is een goede plek dat waard. Je kunt deze campingplek ook als thuisbasis bombarderen en van daaruit af en toe tochtjes met een overnachting (op een camperplek) in het binnenland maken. Langs de kust is het verstandig op tijd een overnachtingsplek te zoeken, want het is er in de winter hoogseizoen.
2. Veel campings bieden korting met de CampingCard ACSI kortingskaart. Ben je in het bezit van die kaart, dan overnacht je voor een vast laag tarief in het laagseizoen. Je bespaart hiermee tot wel 60 procent. Je bestelt de gids of app inclusief kortingskaart gemakkelijk op webshop.acsi.eu. Daarnaast kan de overnachtingsprijs aanzienlijk dalen bij een langer verblijf.
3. Omdat de stroomprijzen in Spanje hoog zijn is, bij langer verblijf, het gebruik van een gasfles voor verwarming een must. Op de meeste campings zijn deze tegen betaling van een borgsom verkrijgbaar en dan makkelijk om te wisselen. Na zonsondergang kan het toch aardig afkoelen.
4. Laat thuis af en toe iemand je post controleren. Stel dat je onderweg geflitst bent voor een snelheidsovertreding dan kan het bedrag zomaar flink oplopen bij te late betaling.
5. Langs de Spaanse Costa's is het wildkamperen met een camper populair. Op sommige plekken wordt het gedoogd, maar net als in Nederland en België is het verboden om in je camper te overnachten buiten een camping of officiële camperplaats. Er vinden dan ook regelmatig politieacties plaats om de campers weg te sturen.
6. Vooral tijdens een langer verblijf is een (voor)tent een aanrader, het vergroot je leefruimte aanzienlijk en is tegelijk een fijne opbergplek voor je campingstoelen.



Kees en Carla Witvliet gaan ieder jaar overwinteren.

JOOP EN WILMA GEURTS

Woonplaats:
Lent

Kamperen op:
**Camping Las Torres,
Puerto de Mazarrón**



Joop en Wilma met hun camper.



Een amandelboom in volle glorie.



Wandelen langs de bloesem.



Een typisch Spaanse lekkernij:
churros.

OVERWINTERGROENTJES

Hier op Camping Las Torres, op zo'n 2,5 kilometer van de goudgele stranden van de Costa Cálida, strijken jaarlijks honderden overwinteraars neer. Zo ook 'groentjes' in de overwinterwereld Joop en Wilma Geurts uit Lent die zowaar de laatste vrije plek van de camping weten te bemachtigen. We spreken ze te midden van de sinaasappelbomen. Vol verbazing ervaren ze de drukte op de Spaanse campings. Na een hectisch leven als eigenaren van een kwekerij en zonder kampeerervaring reizen ze nu in een Bürstner camper rond. Dat je leven een totaal andere wending kan nemen hebben Joop en Wilma ervaren. Na verkoop van hun kwekerij reserveerden ze voor hun twee zonen een bedrag. Helaas overleed de jongste zoon zes jaar geleden vrij plotseling aan een ernstige ziekte. Hun wereld stortte letterlijk in. De belofte aan het sterfbed van hun zoon dat ze 'zijn' gereserveerde bedrag moesten besteden om weer te genieten woog zwaar. Een reisje

naar Frankrijk in de camper met zus en zwager bracht afleiding en gaf ze een duwtje in de rug de draad weer op te pakken. De aanschaf van een camper leek een goed idee waarmee ze eerst 's zomers in Nederland op pad gingen. 's Winters stond de camper keurig op stal totdat Wilma vorig jaar op het idee kwam de Spaanse zon op te zoeken. Depri geworden van het sombere weer zag zij alleen de voordelen waar Joop nogal wat 'leeuwen en beren' op de weg zag. Dat het goed uitpakte blijkt wel, want deze winter zijn ze zowaar een week of zeven onderweg. De ACSI-campinggids met kortingspas is hun reisbijbel, altijd een fijne camping met goed sanitair is wat ze zoeken. Sevilla staat als einddoel op het programma. Vervolgens lokken hun oudste zoon, schoondochter en kleinkind ze graag weer naar huis. De jongste zoon reist altijd mee in hun hoofd en hart en is vast trots op ze!

PETER EN CARLA

Woonplaats:
Amsterdam

Kamperen op:
**Camping Las Torres,
Puerto de Mazarrón**



Peter en Carla verruilen in de winter hun woonboot voor de caravan.



Bloeiende amandelbomen in februari.



Op Camping Las Torres houdt Ursula de overwinteraars fit.



Bolnuevo is een walhalla voor fietsers.

RELAXEN IN DE ZON

Een bedrijfswagen met het logo van een hoveniersbedrijf trekt onze aandacht als we verder wandelen over Camping Las Torres, daarnaast verraadt de golftas in de deuropening een hobby. Nieuwsgierig nemen we een kijkje in de voortent en zo maken we kennis met Peter en Carla. Hun thuisbasis is een woonboot in Amsterdam maar als fervente kampeers staat hun Bürstner caravan altijd startklaar op de wal. En, zoals het logo op de auto al verraadt, is Peter werkzaam als zelfstandig hovenier. Omdat hij besloot het wat rustiger aan te doen legde hij zich toe op tuinonderhoud. Een slimme zet zo blijkt, want nu hebben ze de vrijheid om een maand of drie de zon op te zoeken. En die tuinen dan? Nou, die houden tot maart hun winterslaap! Zo maakte de tent drie jaar geleden plaats voor een caravan en begon de ontdekkingsreis door Spanje. Tussen Valencia en

Almería bezochten ze de nodige campings waarna uiteindelijk deze camping in Puerto Mazarrón eruit sprong. Het is vast niet de mooiste camping maar wel de gezelligste volgens Peter en Carla.

Voor het tweede seizoen zijn ze nog volop de omgeving aan het verkennen. Groot pluspunt is het golfterrein op een paar kilometer afstand, want ze slaan samen graag een balletje. Trouwens, ook voor geocaching trekken ze met liefde de wandelschoenen aan en zo te zien op de app liggen er nog flink wat 'schatten' op ze te wachten. Wat natuur betreft komen ze hier volop aan hun trekken en het grauwe Nederlandse winterweer kunnen ze missen als kiespijn! Mooi is ook dat het leven hier een stuk voordeliger is. Voor de toekomst droomt Peter stilletjes over de bouw van een camper, maar voorlopig vragen de plantjes nog z'n aandacht.

PAUL EN AGAATH JAGERS

Woonplaats:
Born

Kamperen op:
Playa de Mazarrón,
Bolnuevo



Woelige baren bij Puerto de Mazarrón dankzij de wind.



Raskampeersers Agaath en Paul vermaken zich opperbest.



Meer van deze fijne picknickplekken kom je tegen tijdens het fietsen.



Een café solo drink je aan het strand.

OP-EN-TOP OVERWINTERAARS

Op camping Playa de Mazarrón in Bolnuevo treffen we Paul en Agaath Jagers uit Born. Zij zitten op hun heerlijke camperterras met zeezicht, een toplocatie. Agaath heeft haar gymtuurtje erop zitten en Paul z'n corveeplicht. Nu is het koffietijd. Het blijken raskampeersers, want eind jaren tachtig trokken ze al met een tot camper omgebouwde touringcar naar Turkije. Surfen was Pauls lust en leven, zelfs zoonlief stond al op z'n vijfde op de surfplank. Een camper wisselde de caravan af. Vooral Zeeland was 's zomers een favoriete surfbestemming. Nu reizen ze al een aantal jaren in een comfortabel Hymer camper waarvan de garage het summum is. Daar passen een scooter en twee e-bikes in. Na al het reizen settelden ze zich voor het vijfde seizoen op deze, voor hun ideale camping. En wel als echte overwinterraars, want zelfs de wasmachine staat in de tent te draaien. Agaath is er blij mee en als ze vertrekken gaat die samen met de tent in de opslag tot

volgend jaar. Rond 1 december betrekken ze hun vaste stek tot na Pasen, samen met hond Boraz. Dat ze een groot dierenhart hebben, heeft Boraz veel geluk gebracht. Als zwervhond uit Kroatië zocht hij z'n heil op het juiste adres. Broodmager bombardeerde hij zich tijdens een vakantie tot gezinslid zodat Agaath en Paul na een aantal weken alles regelden bij de plaatselijke dierenarts. Voilà, Boraz had z'n plaats veroverd. Vanaf deze camping loop je zo het strand op, dus echt een geliefde overwinterplek voor hondenliefhebbers. Hun dagen vliegen voorbij met fiets- en scooter-tochtjes en Agaath leeft zich graag uit in haar campingkeuken. En Paul, die eet het met veel liefde op! Dat een camping eigenlijk een klein dorp is blijkt wel uit het feit dat Agaath recent een demente Duitse verzorgde toen haar man plotseling in het ziekenhuis terecht kwam. Ze heeft dus niet alleen een groot dierenhart! Met plezier volgen ze het weerbericht in Nederland, laat ze daar maar lekker bibberen!

ELS EN DON CREUSEN

Woonplaats:
Weert

Kamperen op:
Camping Las Torres,
La Puerta



Don, Els en hond Froukje aan de wandel.



Aquagym met Ursula.



De eigenaar van Camping Las Torres trakteert gasten op een Paella Party.



Kiezen is niet gemakkelijk bij restaurant Viggos in de haven.

GESETTELDE OVERWINTERAARS

Zo kunnen we Els en Don Creusen uit Weert wel betitelen. Voor alweer het vijfde seizoen zijn ze neergestreken op Camping Las Torres, samen met hond Froukje. Zes jaar geleden lichte het vrije leven ze toe nadat hun bewindvoerderskantoor was overgedragen aan een dochter. Direct de volgende dag reden ze in hun Adria camper de vrijheid én de zon tegemoet. Trouwens, wat kamperen betreft maak je ze niks meer wijs! Het geijkte rijtje: vouwwagen, caravan en camper is ook op Els en Don van toepassing. Els kan er nu smakelijk om lachen wat er zo'n dertien jaar geleden allemaal aan 'ballast' in de camper meening: kamperen moet je leren! Het rondreizen 's winters heeft plaats gemaakt voor een vast stekje op Camping Las Torres waar ze

helemaal ingeburgerd zijn. Zelfs de auto gaat de laatste vier jaar mee op een triangel achter de camper. Dat rijdt trouwens prima volgens Don, net als een aanhanger. Wel kiezen we nu voor de toeweg richting Spanje want van al die rotondes in Frankrijk word je niet vrolijk met zo'n lengte. Zitvlees hebben ze niet echt en de ligging van de camping in zo'n ruig natuurgebied vraagt ook om lange wandelingen waaraan de hond graag meedoet. Daarnaast heeft de jeu-de-boulesbaan grote aantrekkingskracht, gezellig met een stel campingvrienden. Zo eind maart is het welletjes en met vier kinderen en twaalf kleinkinderen staan er vast weer oppasreserveringen gepland! Daarmee trekken ze in de Hollandse zomers overigens ook graag naar de camping.

**CAMPINGS****Overwintercampings in Murcia**

Waar je kampeert met korting in het laagseizoen én die het hele jaar geopend zijn.

1 Camping La Manga

Autovía de La Manga, salida 11 • 30385 La Manga del Mar Menor • 0034-968563014 • manga@capfun.com • N 37°37'30" W 0°44'37" • Open van 01/01 t/m 31/12 • Aantal toerplaatsen: 900 (84 m²) • Grote, langgerekte camping met door hagen gescheiden kampeerplekken. Restaurant, bar en terras aan zee met strand en palmen. Kampeerdersbeoordeling: 7,3*
Bekijk deze camping op Eurocampings.nl/108232

2 Camping Las Torres

Ctra N332 km 26 • 30860 Puerto de Mazarrón (Murcia) • 0034-968595225 • info@campinglastorres.com • N 37°35'23" W 1°13'45" • Open van 01/01 t/m 31/12 • Aantal toerplaatsen: 210 • Streek heeft een gunstig klimaat, vooral in winter. Zeer behulpzame leiding. Sfeervolle bar en restaurant. 's Winters aangepast animatieprogramma en binnen zwemmen in een verwarmd bad. Kampeerdersbeoordeling: 7,8*
Bekijk deze camping op Eurocampings.nl/108962

3 Camping Los Madriles

Ctra a la Azohia km 4,5 • 30868 Isla Plana/Cartagena • 0034-968152151 • camplosmadriles@fordigital.es • N 37°34'47" W 1°11'42" • Open van 01/01 t/m 31/12 • Aantal toerplaatsen: 307 (80 - 100 m²) • Prima camping in terrassen met mooi uitzicht over zee en omgeving. Mooi aangelegde staanplaatsen aan 'doodlopende' straten; staanplaatsen afgescheiden door struiken en bomen. Veel goed onderhouden groen. In zwembad zwemt u het hele jaar in warm zeewater rechtstreeks uit zee. Baden worden iedere nacht geleegd, schoongemaakt en weer gevuld. Kampeerdersbeoordeling: 7,5*
Bekijk deze camping op Eurocampings.nl/100933

**4 Camping Playa de Mazarrón**

Avda Pedro López Meca s/n • 30877 Bolnuevo/Mazarrón • 0034-968150660 • camping@playamazarron.com • N 37°33'47" W 1°18'14" • Open van 01/01 t/m 31/12 • Aantal toerplaatsen: 500 (60 - 80 m²) • Vlakke camping, die uitloopt naar strand en zee. Veel schaduwrijke staanplaatsen die veel worden afgebakend door hagen. Mooi zwembad met apart kinderzwembad en dit alles wordt omgeven door een royaal terras met bar. U loopt vanaf de camping meteen het stadje in of het strand op. Kampeerdersbeoordeling op : 7,9*
Bekijk deze camping op Eurocampings.nl/106672

5 Camping Bellavista

Ctra de Vera, km 3 • 30880 Águilas • 0034-968449151 • info@campingbellavista.com • N 37°23'31" W 1°36'34" • Open van 01/01 t/m 31/12 • Aantal toerplaatsen: 65 (50 - 80 m²) • Kleine camping tot in details heel goed verzorgd. Een beetje hoger gelegen waardoor je vanaf enkele plekken mooi uitzicht op zee hebt. De omgeving telt veel kleine baaien. Je kunt lekker dineren in het goede restaurant naast de camping. Kampeerdersbeoordeling: 7,1*
Bekijk deze camping op Eurocampings.nl/110778

*Gebaseerd op de beoordelingen op peildatum 27-10-'20



ACSI Eurocampings - eurocampings.eu en acsi.eu

ID Deze camping accepteert ACSI Club ID, hét Camping Carnet voor Europa

CC Deze camping accepteert CampingCard ACSI, dé kortingskaart voor het laagseizoen