



Mix van natuur en cultuur

Het is zover, we dompelen ons onder in de Griekse geschiedenis. Met een Spaanse reisgenoot, een Benimar Tessoro camper reizen we door het voormalige koninkrijk van Alexander de Grote: Macedonië. Maar de aanlokkelijke stranden en diepbloauwe zee laten we zeker niet links liggen, kortom alle ingrediënten zijn aanwezig voor een onvergetelijke reis.

Wat een droomplek! Genietend van een kop koffie laten we de eerste indrukken op ons inwerken. Nadat we in Ancona inscheepten op het gigantische schip van Minoan Lines rijden we met onze Benimar camper in Igoemenitsa het vaste land van Griekenland op. Warm welkom geheten door de stralende Griekse zon! We tellen zo'n twin-

tig uur verder en eerlijk gezegd nog eentje erbij, want de klok moet hier een uur vooruit. Ons eerste doel, camping Vrachos in Kastraki ligt op zo'n honderdvijftig kilometer rijden. Onze hernieuwde kennismaking met het wegennet, na dik tien jaar is verrassend. We zoeven over een mooi aangelegde snelweg met af en toe een tolpoortje en veel tunnels. De laatste veertig kilometer voert ons over geweldige

bergpassen. Wanneer we camping Vrachos oprijden, voelt het als een warm bad. Wat een vriendelijke ontvangst! We vinden een heerlijk plekje onder de bomen en na een voortreffelijke kennismaking met het campingrestaurant brengt het cicadengezang ons snel in dromenland. De fantastische rotspartijen rondom de camping zorgen ervoor dat onze wandelschoenen goed van pas komen. Een aangegeven wandelroute op de kaart brengt ons wel even in tweestrijd wanneer we voor een steile rotshelling staan, we besluiten manmoedig ervoor te gaan. Goed gegokt, want eenmaal boven wacht een fraai wandelpad met geweldige uitzichten. We spotten zowaar een paar prachtige schildpadden, wat een geluk! Terug



op de camping is een duik in het zwembad onze beloning.

GIGANTISCHE BERGREUZEN

Trekpleister van Kastraki zijn de Meteorakloosters wat letterlijk 'zweven' betekent. Omdat je 's winters de bergtoppen boven de laaghangende mist uit ziet steken, gaf de monnik Athanasios deze naam aan het eerste en hoogst (623 meter) gelegen klooster: Groot Meteoron, waarna nog drieëntwintig andere kloosters volgden.

DE BOUW VAN DE KLOOSTERS

Het is haast onvoorstelbaar hoe deze kloosters in de 14de eeuw

zijn gebouwd. In een wereld zonder vaste trappen, lift en andere moderne gemakken. Het bouw materiaal takelden de bouwers in een mand naar boven, een methode die jaren in beslag nam. De monniken die er leefden verschaften zich via smalle ladders en touwen een toegang naar boven. In de hoogtijdagen leefden de monniken in volledige afzondering van de rest van de wereld. Helaas begon in de 17de eeuw het verval van het kloosterleven waarna gedurende de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende Burgeroorlog (1945-1949) de kloosters veel schade opliepen. Slechts zes kloosters bleven in redelijke staat. Deze worden nog steeds bewoond. Bezichtiging van

deze kloosters is mogelijk, daarnaast zijn enkele gesloten voor het publiek en de rest is achtergebleven als ruïne. Sinds 1988 staat het gebied op de Werelderfgoedlijst van Unesco omdat er weinig vergelijkbare plekken zijn te vinden.

GROOT METEORON

Wij besluiten om met de camper het grootste klooster te bezoeken. Vanuit Kastraki loopt een rondweg van ongeveer veertien kilometer langs de kloosters. Elk klooster heeft een eigen par-

1. Meteora kloosters
2. Relaxen van Ancona naar Igoumenitsa



3.



4.

In Dion is men nog steeds bezig met het blootleggen van een gigantisch complex.

keerplaats. 's Morgens om 9u. opent het klooster de deuren, wij waren ruimschoots voor die tijd al aanwezig en dat was maar goed ook. Wij vonden een goede parkeerplek voor de camper en de weg naar boven via ontelbare traptreden was nog rustig. De toegangsprijs is slechts € 3 en, oh ja, gepaste kleding is een vereiste: heren in lange broek en dames in rok of jurk en bedekte schouders. Sommige ruimtes zijn afgesloten maar het is beslist de moeite van een bezoek waard.

Indrukwekkend is de schitterende kloosterkerk met z'n fresco's, in de museumschatkamer liggen oude geschriften en gekalligrafeerde namenlijsten van de monniken. Daarnaast biedt de kloostertuin geweldige vergezichten, kortom een echte aanrader. Juist toen wij het klooster verlieten werden er busladingen vol mensen gedropt. Dus vroeg uit de veren voor een bezoek!

KORTVERBLIJF

De imposante puntrotsen laten we achter ons en we zoeken het een stukje lager. Na zo'n honderdvijftig kilometer, via de stad Larissa lonkt de azuurblauwe zee en rijden we camping Castle in Panteleimon op. Was onze vorige camping een schot in de roos, hier valt het een beetje tegen.

De ontvangst is vriendelijk maar de camping is grotendeels bezet door seizoenkampeerders. De kuststrook is een uitstalling van ligbedden, parasols en legio badgasten zodat we besluiten hier maar een nachtje te blijven. Wel maken we nog een klim naar boven waar een schitterende kasteelruïne ons de vorige avond al feeëriek verlicht lokte. Onze klimpartij kost de nodige zweetdruppels, gelukkig worden we beloond met mooie overblijfselen en schitterende vergezichten.

ARCHEOLOGISCH PARK DION

We vertrekken weer tijdig want vandaag gaan we een flinke stap terug in de tijd. Ons doel ligt op zo'n vijftien kilometer vanaf de camping en de berg Olympus is een mooi ijkpunt. Griekenland herbergt historische schatten waarvan er veel ondergronds verborgen zijn. In Dion is men nog steeds bezig met het blootleggen van een gigantisch complex. Al wandelend vormen we ons een beeld van het leven destijds, goed geholpen door borden met Engelse uitleg. Het terrein ligt op een schitterende locatie met zicht op de Olympus. Goed ter been zijn is hier een vereiste want je wandelt over de destijds aangelegde bestrating. Dus, stevig schoeisel is een aanrader! Wij genieten vooral van de oude mozaïekvloeren die wonderwel goed bewaard gebleven zijn.



5.



6.



7.

3. Opstellen om in te schepen (Ancona)
4. Dion, oude mozaïekvloeren
5. Uitzicht vanaf de Meteora
6. Lekkerrij, Griekse yoghurt met honing
7. Camping Ouzouni Beach

VERBORGEN STAD

In de tijd van Alexander de Grote was Dion het middelpunt van het Macedonische rijk. Hier lag een militair kamp met een hoog religieus karakter. Zo was er een stadion, theater, maar ook baden en bovenal veel tempels. Door z'n ligging, aan de voet van de berg Olympus waarop oppergod Zeus de scepter zwaaide, was de belangrijkste tempel aan hem gewijd. In latere tijden verfraaiden Romeinen de stad met theaters, romeinse baden en villa's, kortom, met veel pracht en praal. Vanaf de vijfde eeuw na Christus raakte de stad in verval omdat veel inwoners wegtrokken vanwege de vele aardverschuivingen. Vervolgens bleef de roemruchte geschiedenis van Dion tot begin 1900 verborgen onder lagen grond en begroeiing. Gelukkig is sinds die tijd een groot deel van de stad blootgelegd en nog steeds vinden er bijzondere vondsten plaats.

DRIE VINGERS OP DE LANDKAART

Na deze cultuuronderdompeling starten wij de camper en rijden richting Thessaloniki. De stad laten we links liggen want ons doel is Chalkidiki, één van de mooiste streken in het district Macedonië. Leuk om op de landkaart te zien: drie langwerpige schiereilanden in de Egeïsche zee met prachtige namen: Kassandra, Sithonia en Athos. We zijn toe aan een duik in de diepblauwe zee en



► Er wonen rond de 11 miljoen Grieken in dit prachtige land met een oppervlakte van 131.944 km². Ongeveer 1,5 miljoen Grieken wonen op de eilanden. Het tijdsverschil tussen België en Griekenland is 1 uur. Als het 12u is in Brussel, is het 13u uur in Athene.

► AFSTAND

De afstand van Brussel naar Ancona is circa 1300 kilometer. Je kunt ook kiezen om vanuit Venetië de overtocht te maken, langere vaartijd maar minder autokilometers, circa 1150 kilometer. Wij hadden onze reis vooraf via internet gereserveerd, ter plekke op het havenkantoor de overtocht regelen is ook mogelijk. Vooral buiten het hoogseizoen is dat geen probleem.

► AFREKENEN

Op campings kun je gewoon met de bankkaart betalen. Brandstof tanken, tolwegen en supermarkten, ook hier konden we overal met de bankkaart afrekenen. Zorg dat je altijd contant geld achter de hand hebt want bij sommige restaurants konden we alleen cash betalen. Er zijn voldoende banken om geld af te halen, wel moet je hiervoor een kleine vergoeding betalen.

► TAAL

Opvallend is de Griekse vriendelijkheid, hun groet beantwoorden heb je zo onder de knie. Verder lukt het in de toeristische gebieden prima met Engels of Duits. In kleine gehuchtjes in het binnenland is het soms 'handen en voetenwerk', hier spreekt men alleen Grieks. Deze drieduizend

jaar oude taal is voor ons onbegrijpelijk, plaatsnaamborden in de Griekse taal zijn onleesbaar. Gelukkig volgt dikwijls een bord met voor ons leesbare letters. Dit alles is wel de charme van een verblijf in het buitenland!

► GRIEKSE KEUKEN

Favoriet bij ons was de Griekse salade, compleet met fetakaas en verrukkelijke tomaten (2 pers. ± € 6). Souvlaki (vleesspies) of Giros (kip- of varkensvlees) zijn echte Griekse vleesgerechten, lekker met Tzatziki. Moussaka (ovensotel met aubergine) of Stifado (stoofschotel rundvlees) zijn ook een aanrader. Dikwijls is de menukaart tweetalig. Als toetje is Griekse yoghurt met honing niet te versmaden! Wil je voordelig uit zijn, voor een Pita Gyros (Griekse snack) betaal je rond de € 3, lekker!

► CAMPINGS

'Wildkamperen' is officieel verboden. Sta je op een mooi plekje en word je vervolgens weggestuurd door de politie: accepteer dit dan. Griekenland telt ruim tweehonderd campings. Hier tref je altijd wel een schaduwplek, niet onbelangrijk bij hoge temperaturen. Soms krijg je korting met de ACSI-pas. Let wel op de openingstijden, een aantal sluit eind september al de deuren, er zijn ook campings het hele jaar geopend. In het voor- en najaar zijn de temperaturen aangenaam. Wij maakten onze reis in september met temperaturen nog dik boven de 25°. Groot voordeel: het zeewater is heerlijk opgewarmd!

kiezen camping Ouzouni Beach in Nea Moudania, aan het begin van schiereiland Cassandra. De Griekse eigenaar en zijn Engelse vrouw begroeten ons hartelijk. De mooie, met Oleanders afgebakende plekken met schaduwdoeken erboven zien er bij deze hitte aantrekkelijk uit. En jawel, met een paar stappen staan we met onze voeten in het zand en ligt er een strakblauwe zee voor ons. Knusse rieten parasolletjes bieden een relaxt schaduwplekje voor je handdoek. Top! Fijn dat onze fiet-

strijken neer op een terras, want we smachten naar koud water en een onovertroffen Griekse salade waaraan we bijna verslaafd zijn! Trouwens, op zo'n dertig kilometer vanaf de camping ligt nog een sfeervol Grieks stadje, Afitos. Schilderachtig maar heel toeristisch. Na een paar fijne dagen nemen we met weemoed afscheid van deze camping met z'n fenomenale zonsondergangen boven zee. Wel wacht ons een schitterende route van zo'n negentig kilometer door een bergachtig landschap en duizenden olijfbomen. Die rust, ruimte en verrukkelijke vergezichten, dat is Griekenland ten voeten uit.

ger. Let wel, op gepaste afstand van vijfhonderd meter want oh la la, de monniken mochten eens afgeleid worden door een schip vol vrouwen! Plotsklaps ontstaat er drukte op de boot want we spotten zowaar dolfijnen. Dan volgt een schouwspel van minstens een half uur met een grote groep dolfijnen. Ze springen, duikelen, lijken een wedstrijd met de boot aan te gaan kortom, we hebben de dag van ons leven! Dat er ook nog mooie kloosters en de berg Athos te bewonderen zijn, lijkt ineens bijzaak, de dolfijnen stelen de show. Nagenietend wandelen we drie kilometer terug vanuit Ouranoupoli naar de gelijknamige camping aan zee. De boottochten vertrekken vanuit de haven waar drie verschillende ondernemingen een ticketloket hebben. Dagelijks kun je uit verschillende boottochten kiezen, onze mid-dagtocht duurde drie uur.

Dan volgt een schouwspel van minstens een half uur met een grote groep dolfijnen.

sen hier van de camper afkunnen want er liggen twee stadjes op een paar kilometer afstand. Nea Moudania is de grootste, hier staat een grandioze Byzantijnse kerk te pronken en er is een boulevard met gezellige terrassen. Precies de andere kant op, over de brug ligt Neas Poteidaias met zowaar nog zo'n Byzantijns pronkstuk. Op aanraden van de campingbaas fietsen we zo'n zestien kilometer naar Nea Fokea in het Noordoosten van Cassandra. Een heerlijke rustige binnendoor-route langs olijf- en fruitbomen, wel met een paar pittige klimmetjes. Lang leve onze e-bikes! We ontdekken daar een lieflijk haventje, geflankeerd door een Byzantijnse toren daterend uit begin 1400. We

WELKOM OP ATHOS: NOU JA DE MANNEN DAN!

Het Griekse schiereiland Athos, kleiner dan Texel, wordt de tuin van Moeder Gods genoemd én is voor vrouwen verboden. De religieuze mythologie wil dat Maria de berg Athos heeft aangewezen als gebedsplek voor monniken. Op het eiland zijn twintig kloosters en mannelijke bezoekers hebben een speciaal visum nodig. Ruim tweeduizend monniken leven hier in eenzaamheid en hebben geen andere ambities dan zich te oefenen in nederigheid.

KLOOSTERS EN... DOLFIJNEN!

Een verkoelende zeebries, magnifieke uitzichten, jawel we varen met de Kapitein Fotis over de Egeïsche zee langs de derde vin-

KAVALA, STAD MET TWEË GEZICHTEN

Puffend nemen we de laatste treden en voilà, we staan binnen de middeleeuwse kasteelmuren. Tijdens ons fietstochtje vanaf de Terra camping naar de stad Kavala is het kasteel al niet te missen. Het torent hoog boven de charmante oude stad (Panagia) die is gebouwd op de hellingen van de berg Symvolos. Via een wirwar van steile, smalle kasseienstraatjes, souvenirwinkels en sfeervolle huisjes bereiken we ons doel. Van het Byzantijnse vestingwerk uit de vijftiende eeuw

- 8. Wat een rust, fietsen op schiereiland Cassandra
- 9. Onze favoriet Griekse salade
- 10. Kavala haven, het kasteel torent boven de stad



8.



9.



is de fraaie buitenmuur met z'n kantelen een plaatje. Om bovenop de centrale ronde toren te komen moeten we wel wat sluisen kruipwerk ondernemen. De beloning is top, een onschatbaar uitzicht op stad, haven en het eiland Thassos dat voor de kust van Kavala ligt. Vanaf onze uitkijkpost zagen we het tweede pronkstuk van de stad al liggen,

het Kamares. Dit middeleeuwse aquaduct is het meest herkenbare monument van Kavala en echt een juweeltje. Gebouwd van graniet en baksteen was het een belangrijke watervoorziening voor de stad. Nu deelt het de oude en nieuwe stad in tweeën. Verrast lopen we door het hedendaagse Kavala met moderne winkels maar bovenal aanlok-

kelijke terrassen, veelal onder een verkoelend bomendek. Met een frappé (Griekse ijskoffie) voor ons genieten we van de Griekse sfeer. En ja, ook een beetje uitgeblust van alle indrukken. Met een hoofd vol geweldige herinneringen starten we vervolgens de Benimar, op naar de boot. Griekenland, je gastvrijheid was top!

10.



Camping Vrachos Kastraki

42200, Kastraki, Kalambaka - www.campingkastraki.com

GPS N39°42'47" E21°36'57"

Deze gezellige familiecamping is het hele jaar geopend. Fijn zwembad met prachtig zicht op de Meteora. Geweldig restaurant met prima Wifi, goede sanitaire voorzieningen en op loopafstand van het dorpje. Korting met ACSI kaart.

Camping Castle

Paralia Neou Panteleimona, 60065, Pieria - www.castlecamping.gr

GPS N 40°0'38" E 22°35'37"

De camping is geopend van mei tot september en ligt pal aan zee. Weinig toeristische plekken, veel vaste plaatsen. Prachtig zicht op het kasteel.

Ouzouni Beach Camping

Nea Moudania Halkidiki - www.ouzounibeach.gr

GPS N 40°12'58" E 23°19'05"

Geopend van 1 mei tot 30 september. Prettige camping met mooi aangelegde kampeerplekken en prima sanitaire voorzieningen. Goede gratis Wifi over de hele camping, mooi strand met parasols. Goede fietsmogelijkheden naar twee stadjes. Korting met ACSI kaart.

Ouranoupoli Camping

Ouranoupoli, Halkidiki - www.camping-ouranoupoli.gr

GPS N 40°18'59" E 23°02'38"

Geopend van 1 april tot 31 oktober, camperplekken met zeezicht. Restaurant, supermarkt en strandbar, basic sanitair met warme douches. Prima Wifi. Ouranoupoli ligt op 2 km loopafstand van de camping, gezellige plaats met veel restaurants en mogelijkheid voor boottochten.

Batis Multiplex Camping

4th klm Old N.R. Kavala - www.batis-sa.gr

GPS N 40° 56' 22.524" O 24°24' 24.732"

Een echte stadscamping die het hele jaar open is. Luxe strandbar met zwembad naast de camping. Het sanitair is slecht, geen warm water bij douches. 's Nachts blijft de slagboom open dus onrustig vanwege terugkerende auto's. Wel ideaal voor stadsbezoek, centrum Kavala ligt op 3 km fietsafstand.

Camping tip - ontdekt op onze terugreis:

Camping Sylvia

Plaka, Litochoro - www.camping-sylvia.gr

GPS N 40°07'00" E 22°33'18"

Charmante, kleine camping met 45 plaatsen, deels onder naald- en loofbomen. Vanaf sommige plekken mooi zeezicht, zeker vanaf het campingterras met bar. Trap naar knus camping kiezelstrand met ligbedden en parasols. Luxe sanitair en goede Wifi kortom, moeder en dochter doen er alles aan om je een thuisgevoel te geven. Goede fietsmogelijkheden naar bergdorp Litochoro (voet Olympus) en Leptokarya (kustplaats).

Camping Drepanos (dichtbij de haven)

Drepano Beach, Igoumenitsa 46100 - www.drepano.gr

GPS N 39°30'37" E 20°13'18"

Camping Drepanos ligt op slechts 5 km afstand van de haven van Igoumenitsa, op een schiereiland. Het sanitairgebouw is perfect, wordt doorlopend schoongemaakt. Gratis goede Wifi. De camping is ruim opgezet en omgeven door een mooi zandstrand met schitterend uitzicht en romantische zonsondergangen. Gaaf is het zicht op de grote zeeschepen vanaf de camping! Mooi fietspad richting Igoumenitsa.