

Liefelijk Engeland



Tijdens vakantieplanning richten wij onze blik, als fervente zonliefhebbers, meestal op zuidelijke bestemmingen. Deze keer gooien we het roer om en schepen in naar Engeland. Bij de Swiftfabriek in Cottingham staat een comfortabel ingerichte Swift kampeerauto klaar voor onze rondreis. We ervaren deze vier weken met schitterende landschappen, warme vriendelijkheid en zowaar veel zonschijn!

Tekst en foto's: Kees en Carla Witvliet

1. Charmouth met machtige klippen.

2. Camping Brenda House

Verbaasd ondergaan wij de inscheping op de veerboot van P&O in de Rotterdamse haven. Als ervaren Griekenlandbezoekers kennen wij de hectiek rondom veerboten in de Italiaanse havens. Rustig en gedisciplineerd geven medewerkers aanwijzingen en in een mum van tijd staan we aan boord en gaan op zoek naar onze hut. Keurig ingericht, zeezicht vanuit je bed, wat wil een mens nog meer? Buiten

op het zonnedek ondergaan we het machtige schouwspel van de afvaart met magnifiek zicht op duizenden lampjes van de raffinerijen van Europoort. Na een muzikaal omljste avond en een goede nachtrust meldt de intercom ons 's morgens om zeven uur vrolijk dat het ontbijt gereed staat. Dan volgt onze vuurdoop: links rijden. Ja, dat is toch echt even wennen. En het voelt nog vreemder aan wanneer we een paar uur later met onze luxe Engelse Swift kampeerauto de fabriek verlaten.

De eerste stop ligt na zo'n dikke honderd kilometer midden in het Peak district. Genietend van het glooiende landschap over weliswaar soms smalle wegen, raken we snel vertrouwd met de Engelse rijstijl. Wanneer we ons 's middags installeren op de schitterend gelegen camping Rivendale in Ashbourne blijkt zelfs ons vooroordeel van het Engelse weer niet te kloppen! Blauwe lucht, volop zon, onze luie stoelen lokken. Maar we staan niet voor niets midden in de natuur, dus kom



1. Ashbourne
2. Chattenham
3. Bitton
4. Dawlish
5. St. Ives
6. Charmouth
7. Hamble
8. Wattingford
9. North Howden

op met die wandelschoenen. Voldaan belonen we onszelf dik twee uur later wel met zo'n relaxte zit. De wandelkaart, verkregen bij de receptie, bracht ons over heuvels en door dalen, weidevelden omgeven door gestapelde muurtjes en vredig grazend vee.

COTSWOLDS, GLOOIENDE LANDSCHAPPEN EN BOEIENDE STEDEN

Uitgerust stappen we 's morgens het knusse campingcafé binnen, dan na de koffie op naar ons volgende reisdoel, de Cotswolds. Camping Briarfields ligt aan de rand van de stad Cheltenham, verbaasd zien we dat de camping bijna vol staat. Volgens de vriendelijke beheerder halen veel Engelsen hun vrijetijdsvoertuig opnieuw op na de schoolvakantie. De huizen in de wijk rondom de camping brengen ons terug in de tijd van

de, destijds populaire Engelse tv serie 'Coronation street'. De volgende dag bezoeken we het fraaie stadscentrum, op zo'n vijf kilometer afstand. De bus stopt voor de camping. Ronduit chique oogt de Promenade met winkels van allure, daarnaast maakt de stad faam met het jaarlijkse muziekfestival. Hier liggen namelijk de roots van Brian Jones, legendarische gitarist van de Rolling Stones. Wanneer we met de kampeerauto verder de Cotswolds intrekken, ontdekken we overeenkomst met weids glooiende landschappen in Frankrijk. Over de smal uitgevallen Engelse wegen rijden wij als vreemdeling toch net iets minder soepel. In het zogenaamde Venetië van de Cotswolds, Bourton On The Water (www.bourtoninfo.com), parkeren we onze kampeerauto. Een pittoresk dorp met knusse winkeltjes, vredig stromend riviertje vol sna-

terende eendjes en rivieroever met strak geschoren gazons. Een idyllisch plaatje terwijl we op een terras genieten van onze espresso. Voldaan over deze tussenstop starten we de kampeerauto weer.

In Cotswold liggen de roots van Brian Jones, legendarische gitarist van de Rolling Stones.

Geïnteresseerd in de steden Bristol en Bath komen we toevalligerwijs uit bij een kleine boerencamping in het dorpje Bitton, midden tussen beide steden. Wij melden ons bij aankomst op het aangegeven telefoonnummer en even later stapt de vrolijke eigenares Julie uit haar auto. Ze wijst ons een mooie plek op het kampeerveld en geeft uitleg over de busverbinding met



beide steden. Tussen deze steden ligt trouwens ook een geweldig fietspad langs de oude spoorrails. Tot onze verrassing rijdt hierover een authentieke stoomtrein die het stationnetje in Bitton aandoet.

ROMEINS BADDEREN EN ONTROERENDE KINDERSTEMMEN

Bath krijgt de primeur en ja hoor, eindelijk zitten we in de befaamde dubbeldekker: top! Na een kwartiertje staan we midden in het centrum en lopen vanaf het busstation naar de 15^e eeuwse Abbey Church met imposante vierkante toren. Op het levendige plein ervoor vermaken diverse straatartiesten het publiek. Binnenin de kerk trekken vooral de gigantische glas-in-loodramen de aandacht. Wanneer we hier op zondagmorgen terugkomen om een kerkdienst bij te wonen, raken we ontroerd door de heldere stemmen van het geweldige Abbey Choir. Dan de grootste trekpleister van Bath: warmwaterbronnen daterend uit de Romeinse tijd. Strijk voor de onderdompeling even neer in de 'Pump Room' en geniet van een kop thee op niveau, muzikaal omlijst door kamermuziek. Wij prefereren een terrasje, maar hebben wel even door de ramen gegluurd! Verder wandelend via The Circus, een indrukwekkend rond plein, belanden we in de beroemdste straat, de Royal Crescent. Hier staat een

rij herenhuizen van zo'n tweehonderd jaar oud, ervoor een gigantisch gazon met weids uitzicht op het platteland. Indrukwekkend! Onze stadswandeling eindigen we bij de rivier Avon met uniek zicht op de 18de eeuwse Pulteney Bridge en een magnifiek park. Dat Bath één van Englands mooiste steden is snappen we.

BRISTOL, LEVENDIGE STUDENTENSTAD

Zouden de studenten beseffen dat ze in zo'n juweel van een universiteitsgebouw huizen? Hun aanwezigheid maakt het centrum en de vele restaurantjes tot een bruisend geheel. Fraai is het zicht vanaf een terras aan de oude haven op vrolijk gekleurde arbeidershuizen tegen de stadshelling. Grappig ogen de

kneuterige winkeltjes rondom de steile trap genaamd 'Christmas Steps'. Het meest gefotografeerde object van de stad is beslist de beroemde hangbrug over de Avon, daterend uit 1864.

DE RUST VAN DEVON MET EEN EXOTISCH VLEUGJE

Na het drukke stadsgewoel vervolgen we onze route richting kust en belanden op de luxe Cofton Country camping in Dawlish. We installeren onze kampeerauto op een terras met panoramisch uitzicht op het glooiende landschap. Pittoresk is het haventje in Cockswood op zo'n anderhalve kilometer wandelen vanaf de camping. Als we daarna in de pub smullen van een voor-

3. Badplaats Exmouth.

4. Authentieke stoomtrein in Bitton.

5. Levendig plein voor Abbey Church Bath.

6. Zuidelijk sfeertje in St.Ives.

7. Christ Church College.

8. Camping Cofton Country.





5.



6.

treffelijk gevulde pie met verse groente en een lekkere Guinness voor de dorst, kan onze dag niet meer stuk. Ronduit luxueus oogt de badplaats Exmouth waar we na een mooie tocht met de veerboot over de Exe aan wal stappen. Statige herenhuizen, bloemrijke parken en chique hotels geven deze plaats allure. En zowaar, palmbomen brengen een zuidelijk sfeertje rondom de boulevard.

CORNWALL, BRETAGNE MET ENGELS SAUSJE

Via de A 30 belanden we in Zuid-Engeland waar we eveneens subtropische plantengroei spotten. Op de Polmanter TouringPark camping kijken we vanuit onze kampeerauto over de Keltische zee, een droomplekje! Onder een

heerlijk zonnetje wandelen we in zo'n half uur vanaf deze camping naar St.Ives. We ontdekken er een wirwar aan smalle straatjes, prachtige stranden en talrijke kunstgaleries die zowel bij de toerist als de kunstenaar in de smaak vallen. De Tate Gallery, het kleine zusje van het beroemde Londens museum, is met z'n schilder- en beeldhouwkunst vast de grootste trekpleister. Voor onze pittige terugtocht, nu de berg op, smaakt de Guinness op een terras met zeezicht wonderwel!

DEVON, GROENE HEUVELS EN GEHEIMZINNIGE FOSSIELEN

Als we het strand van Charmouth oplopen verrassen machtige klippen vol schittering in het zonlicht

ons, geweldig. Een rij nostalgische, houten strandhuisjes maakt het plaatje compleet. Dromerig genieten we op een bankje van dit mooie schouwspel. Groot is hier de aantrekkingskracht van het strand bij eb. Talrijke fossielen rondom de kliffen lokken rondstruinende liefhebbers. Het dorp ligt charmant tegen de naar zee aflopende groene heuvel geplakt. Onze kampeerauto staat op een kilometer afstand op de Newlands Holidays camping met fraai zicht op Charmouth.

WATERLUXE TEN TOP

Weer een totaal andere omgeving treffen we aan in Hamble op de Riverside camping, dicht bij Southampton. Omgeven door een paar havens met wel duizend schepen, tot de meest



8.

PUB, BELANGRIJKE ENGELSE 'HUISKAMER'

Dat de pub (Public house) een belangrijke rol inneemt in het sociale Engelse leven ontdekten wij tijdens onze reis. Zelfs in het kleinste dorp ontbreekt de pub niet en overal ervaar je bij binnenkomst een warm welkom. Hier tref je de plaatselijke bevolking onder het genot van een pint of Guinness, bovendien dé plek om te genieten van traditionele gerechten. Neem plaats aan de bar want alleen het vullen van een pint is al een prachtig schouwspel. Meerdere malen gaat de 'zwengel' van de tap heen en weer, onderwijl geduldig wachtend totdat het glas tot aan de rand gevuld is, let wel: zonder schuimkraag! En, tref je een belangrijke rugbywedstrijd, dan is het bomvol met meelevende supporters.



9.

luxe jachten aan toe. Het zonnetje lokt nog flink wat vaartuigen het water op, een leuk schouwspel! Knorrige magen zetten er ons toe aan om een gezellige pub binnen te stappen. Verrast genieten we hier van de huisgemaakte Pie, verrukkelijk. De Guinness en Cider uit de tap maken de maaltijd tot een feest.

TEA FOR TWO

Dan beginnen we aan het toetje van onze Engelandreis, Oxford. Wij settelen ons op de schitterende Bridge Villa camping in Wallingford aan de rivier de Theems. Met een bushalte voor de deur laat zo'n toffe dubbeldekker bus je een half uur later in Oxford weer uitstappen. Maar ook het historische stadje Wallingford, dat grenst aan de camping, lopen we graag in. Knusse winkeltjes en pubs, een gezellig plein en jawel, een tearoom waar we toch eindelijk zwichten voor de traditionele 'tea for two! Met theepot, scones, room en jam, leuk en lekker!

9. Pittoresk haventje in Cockwood.

10. Camping Knights Jolly Farm.

OXFORD, STUDENTEN EN DROMERIGE 'SPITSEN'

Geen wonder dat studenten hier graag vertoeven, wat een pracht en praal aan gebouwen. Een ware competitie speelt zich af boven de skyline tussen vele torens van de universiteitsgebouwen. Oude tradities vertolken de fraai gedekte tafels in de dining hall van het Christ Church College. Brood uit het vuistje vind je niet in de kantine! Vanaf de wand kijken portretten van succesvolle oud studenten toe tijdens de maaltijd. Ook de bijbehorende kathedraal is van ongekende schoonheid.

Van heel andere orde is de overdekte markt in het centrum, met winkeltjes verwant aan een Beatrix Potter prent. Wij sluiten ons stadsbezoek af in stijl, met een espresso in de sfeervolle kofiecorner van 's werelds grootste boekhandel. Met 250.000 boeken binnen handbereik smaakt de koffie voortreffelijk!

GOODBYE

Dan breekt onherroepelijk het einde van onze vakantie aan. Onderweg richting Hull, in North Howden, genieten we van onze laatste overnachting in de Swift kampeerauto, een fijne reisgenoot! Deze reis was een aaneenschakeling van verwondering over het land en z'n inwoners. Popperige huizen, oneindige vergezichten, machtige rotspartijen en schitterende steden. Soms grote tegenstellingen zoals schoolkinderen strak in uniform begeleid door getatoeëerde ouders. Maar bovenal vriendelijke en behulpzame bewoners die maakten dat wij ons hier thuis voelden. Engeland: thanks, it was lovely!



► Info ferry schepen P&O:
www.poferry.com/nl/portal



Camping Rivendale Park, Ashbourne
53.106547, -1.761553
www.rivendalecaravanpark.co.uk

Camping Cofton Country, Dawlish
50.612267, -3.459993
www.coftonholidays.co.uk

Camping Riverside Holidays, Hamble
50.869693, -1.314419
www.riversideholidays.co.uk

Camping Briarfields, Cheltenham
51.895179, -2.134177
www.ukcampsite.co.uk

Camping Polmanter Touring Park, St Ives
50.196782, -5.489340
www.polmanter.co.uk

Camping Bridge Villa, Wallingford
51.599649, -1.116544
www.bridgevilla.co.uk

Camping Knights Jolly Farm, Bitton
51.428123, -2.469061
www.knightsfolly.co.uk

Camping Newlands Holidays, Charmouth
50.738974, -2.890118
www.newlandsholidays.co.uk

Camping Brenda House, Howden
53.768687, -0.860559
www.brendahouse.co.uk



10.