



# 't Wordt weer winter... wegwezen!



Overwinteren in de zon, voor jongeren nog een droom maar voor menig zestigplusser ligt het binnen handbereik. Vanaf begin zeventiger jaren trokken duizenden 65-plussers na de zomer voor een maand of vijf naar Spanje om de winter door te brengen. Best slim als je bedenkt dat in zuidoost Spanje de gemiddelde temperatuur in januari zo'n 16 graden is. Zeg nu zelf, dat voelt toch een stuk aangenamer dan de 6 graden van Ukkel. Vooral omdat de zon hier twaalf graden hoger staat dan bij ons voelt het overdag al snel als lente.

**V**oor echte zonliefhebbers is de Costa Calida (warme kust) in de regio Murcia het walhalla, waar zo'n tweehonderdvijftig kilometer kustlijn op je wacht. Logisch dat deze regio niet onontdekt bleef voor de gepensioneerde, kamperende zonzonbidder, met als gevolg dat het op de meeste campings een gezellige drukte is. Zo bouw je snel contacten op wanneer je daar tenminste prijs op stelt. Als je niet oppast kun je zelfs nog drukker zijn dan thuis! Wat te denken van wandel- en fietsgroepjes, aquagym, petanque wedstrijden, knutselen, dansavonden kortom een walhalla voor liefhebbers van een swingend verblijf.

## RUSTIG AAN

Maar laat je hierdoor niet afschrikken, want de rustzoeker komt echt wel aan z'n trekken. Allereerst kun je bovenstaande activiteiten uiteraard gewoon links laten liggen en je eigen plan trekken. Een fijne strandwandeling maken met z'n tweeën, een café

solo pakken op een terras. Genieten toch? Of pak een boek en een lekkere stoel, wat wil een mens nog meer? Niet voor niks bezit bijna iedere camping een uitgebreide bibliotheek. Aanrader: duik tussendoor eens het achterland in. Dan vind je heuvels met bloeiende (amandel)bomen, bloemen, schilderachtige stadjes en bovenal veel rust. Weliswaar ligt de temperatuur hier - vooral 's nachts - meestal wat lager, de overweldigende natuur maakt dit ruimschoots goed!

## UIT ETEN

In culinair opzicht heeft het land sowieso een streepje voor, dus laat de pannen af en toe gerust in de kast! Schuif 's middags rond een uur of twee aan in een restaurant voor een menu del dia (dagmenu) en geniet van minimaal vier (keuze) gangen en een lekkere fles wijn. En dat voor een prijs rond de 10 à 12 euro per persoon, echt een feestje. En geloof ons, de maaltijd 's avonds sla je dan graag over. Trouwens, op zondag tussen de Spaanse families genieten van een voortreffelijke paella is ook een belevenis.

1. Op slechts twee km wandelen vanaf de kust beland je in een bloemenzee



2.



3.



2. Aan vrolijke kleurtjes geen gebrek

3. Feestelijke ritjes door het achterland

4. De cultuurliefhebber komt ook aan z'n trekken (kanonnen van Mazarrón)

5. Een ritje door het achterland biedt schilderachtige plaatjes.

6. Menu del Dia, vraag niet hoe het kan maar geniet ervan

7. Plaatjes die nooit vervelen

## WELDAAD

Heerlijk genieten van je pensioen onder de Spaanse zon, het is zo gek nog niet! Je kunt er gewoon even een paar maanden tussen-uit, geen grieprikelen maar vitamientjes van de zon en de overvloed aan sinaasappelen. Kortom: vier het (kampeer)leven! Tijdens ons verblijf in de maand februari 2019 treffen we op diverse campings een aantal Belgen. Dat zij het bovenstaande volmondig beamen blijkt wel uit hun enthousiaste overwinterervaringen. Trouwens, ook wij zijn gewonnen en gaan volgend jaar graag op herhaling!

## HALVE SPANJAARDEN

Een bijzondere ontmoeting hebben we met een echtpaar dat ('s zomers) in de omgeving van Kortrijk woont. 'Wij verblijven maar liefst negen maanden per jaar in onze riante Variomobil aan de Costa Cálida in Spanje. Eigenlijk noemen wij onszelf 'economische vluchtelingen' omdat wij hier, dankzij ons pensioen een fantastisch leven leiden. Zo is een gezellig etentje in een restaurant, zeker wat prijs betreft een feest. Nadat onze zoon het bedrijf voortzette, leven wij de laatste zes jaar als God in Spanje. Doordat onze kampeerauto volledig zelfvoorzienend is staan wij nooit op een camping. Onze Spaanse verblijfplaats is de laatste jaren

trouwens een vast steekje in het rustieke vissersdorpje La Azohia. Daar is onze kampeerauto door de dorpingen volledig geaccepteerd en zo leven wij samen in goede harmonie. 's Zomers vliegen we naar België want tja, thuis en de kinderen vormen ook een stukje van ons geluk. Maar de Spaanse zon en het buitenleven met z'n vele contacten geven onze overwinterperiode een gouden randje!

## ACTIEVE PENSIONADO'S

Op camping Playa de Mazarrón treffen we Mees Ferdinand en Lydie Verbeeck uit Aarschot, uitpuffend van een fikse bergwandeling. 'Je ziet het, wij zijn actieve pensionado's die graag van de

partij zijn bij wandelingen georganiseerd door de Nederlandse club in Mazarrón. Het overwinteren is ons op het lijf geschreven en hier op de camping voelen we ons echt thuis. Want, wat zullen we thuis gaan zitten bibberen als we het hier zo goed hebben! Toen we met vijfenvijftig met pensioen konden - dat waren nog eens tijden hè - trokken we van september tot december naar deze Spaanse camping. Met Kerst moesten we weer thuis zijn want we waren actief voor de Vlaamse Kampeertoerist. We wilden de organisatie van het Drie Koningenkamp echt niet missen. Aansluitend reden we dan met onze camper door op wintersport en bleven daar zo'n zes weken, totdat de sneeuw op was. Maar ja, na een fikse val



7.



4.



5.



6.

van Lydie enkele jaren geleden eindigde ons wintersportavontuur abrupt. Omdat vervolgens ook het Drie Koningenkamp een aflopende zaak was verblijven we nu van oktober tot maart hier in Mazarrón. En vervelen doen we ons zeker niet want bij ieder feestje of activiteit zijn we van de partij, we slaan niks over! Twee keer per week wandelen, 's zondags naar de markt, iedere week bingo en de nodige dans- en muziekavonden. En wat te denken van de nieuwjaarsduik, compleet met barbecue op het strand. Dat willen we toch niet missen! Nee, laat die Mees en Lydie maar schuiven. En het thuisfront? 'Oh, via face-time houden we goed contact!'

### REISLUSTIGE PENSIONADO'S

Een Belgische Pössl rijdt in Isla Plana camping Los Madriles op en bemachtigt het laatste vrije plekje op de camping. Laat dit nu ook net de plek met het mooiste uitzicht zijn! Daar staat wel een fikse klim tegenover, maar het panorama vergoedt veel. We schuiven gezellig aan op hun terras voor de kampeerauto en maken kennis met Erik en Katrien Arons uit Gent. 'Wij zijn reislustige pensionado's want we verblijven doorgaans niet langer dan een week op dezelfde plek. We zoeken al voor het vierde jaar 's winters de Spaanse of Portugese

zon op voor een aantal maanden. Door omstandigheden begon onze reis dit jaar pas begin februari, de voorgaande jaren vertrokken we al in november. Omdat vooral Katrien rond de feestdagen toch graag bij de kinderen is, stappen we dan simpelweg in Malaga op het vliegtuig naar Brussel. De camper gaat voor een paar weken op stal in Spanje en eind januari pakken we de draad weer op. Rust en natuur staan bij ons hoog in het vaandel, mede doordat Erik na zijn pensionering actief werd als vogelaar en natuurgids. Zodoende is bij ons cultuur inmiddels op het tweede plan geraakt want, we hoeven echt niet iedere kerk en kasteel van Europa te zien hoor. Wij zwerven graag door natuurgebieden zoals de Ebro delta om een variëteit aan vogels te spotten. En, onder de Spaanse winterzon is dat toch een stuk aangenamer dan thuis. Het toeval wil dat Erik, om de grijze cellen bezig te houden, zich een aantal jaren geleden verdiepte in de Spaanse taal. Dat maakt ons verblijf in Spanje nog aangenamer want wij ervaren dat de bevolking dit enorm waardeert.'

### FIETSEN EN WANDELEN, DE HELE WINTER DOOR!

Camping Las Torres ligt een paar kilometer vanaf de kust tussen de sinaasappelbomen in Puerto



### OVERWINTERTIPS

- ▶ Wil je verzekerd zijn van een plek op je favoriete camping aan de kust, dan is reserveren geen slecht idee. Het avontuurlijke verdwijnt maar soms is een goede plek dat waard. Wij reizen zonder reservering en troffen soms een camping (of camperplek) die helemaal vol was. Het is dus verstandig op tijd een overnachtingsplek te zoeken, want het is 's winters wel hoogseizoen!
- ▶ Veel campings bieden korting met de ACSI kortingspas, daarnaast daalt de overnachtingsprijs aanzienlijk bij een langer verblijf.
- ▶ Omdat de stroomprijzen in Spanje hoog zijn is, bij langer verblijf, het gebruik van een gasfles voor bijverwarming een must. Op de meeste campings zijn deze tegen betaling van een borgsom verkrijgbaar en dan makkelijk om te wisselen. Want, na zonsondergang kan het toch aardig afkoelen.
- ▶ Laat thuis af en toe iemand je post controleren, stel dat je onderweg geflitst bent voor een snelheidsovertreding dan kan het bedrag zomaar flink oplopen bij te late betaling.
- ▶ Langs de Spaanse Costa's is het zogenaamde vrijstaan met de kampeerauto populair. Let wel, op sommige plekken wordt dit gedoogd. Maar het is, evenals in België, verboden om in je camper te overnachten buiten een camping of officiële camperplaats. Er vinden dan ook regelmatig politieacties plaats om de kampeerauto's weg te sturen.



8.

8. Open plekken langs de kust worden snel 'bevolkt' door campers
9. Bergen en zee binnen handbereik

de Mazarrón. Op deze camping treffen we het Belgische echtpaar René en Renée Vander Auwera uit Bevel (Nijlen). Op hun zonnige terras voor de caravan vertellen ze enthousiast over hun tweede thuisland. 'Ons Spaanse avontuur begon in 2005 toen we voor een maand op deze camping terecht kwamen. Nu, veertien jaar later is dit vanaf november tot maart ons vaste stekje. Zoals jullie zien zijn we van alle gemakken voorzien, een caravan en kampeerbus staan gebroederlijk samen op de plek. De eerste jaren reden we

met de caravan achter de kampeerbus, nu overzomert de caravan bij een stalling hier in de buurt. De voortent staat aan de caravan en met de kampeerbus kunnen we zo makkelijk op stap. Onderweg is de bus natuurlijk ook ideaal. Aan contacten geen gebrek want er staan nog een aantal Belgische vrienden op de camping. We maken met elkaar lange fietstochten, soms wel dik zeventig kilometer of we gaan te voet de bergen in. Dat is ook de reden waarom wij hier zo graag vertoeven: wandelen en fietsen kan

de hele winter door! Trouwens, we hebben nog een leuke week voor de boeg want volgende week komt onze kleindochter (16) al voor het derde jaar, alleen met het vliegtuig een weekje logeren. Ze verheugt zich nu al op de lekkere paella die we dan traditie getrouw gaan eten. Op onze terugreis, half maart, wacht ons nog een leuke bezigheid in Los Arcos. Wij bemannen daar twee weken de pelgrimsherberg van het Vlaams Compostellagenootschap als hospilateros. Om hiervoor als vrijwilliger in aanmerking te komen, moet je eerst zelf een keer de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella hebben volbracht. Het is dus een soort jeugdherberg waar we als gastheer en gastvrouw de pelgrims ontvangen en registreren. Er zijn zevenenzestig overnachtingsplekken en je moet in het bezit zijn van een geloofsbrief (pelgrimspaspoort) om hier voor een nacht te verblijven. Er is veel animo voor, want soms moet je aan het eind van de dag mensen teleurstellen. We gaan dit nu voor de zevende keer met veel plezier doen. Vervolgens lummelen we de zomer in België een beetje rond waarbij we eigenlijk onze kampeerbus te weinig gebruiken.'



9.