

Tekst en foto's: Carla en Kees Witvliet

'Seehoppen'

"Im Weissen Rössl am Wolfgangsee", ligt het aan deze romantische melodie die in onze hoofden speelt of aan het water dat frisser en blauwer lijkt dan elders? Aan de ligstoelen op de oever die mediterrane en luxueuze ogen of aan de badgasten die wegdoezelen met een drankje in de hand? We staan met beide voeten op Oostenrijkse grond maar het wauwgevoel kent geen grenzen!



Wolfgangsee: levend schilderij

De Wolfgangsee is het paradepaardje van het Salzkammergut. Op Seeterrassencamping Ried treffen we een droomplekje voor onze VanTourer. Vanuit onze luie stoel ontwaren we het meer, omringd door bergen, als een levend schilderij voor ons. Soms valt alles op een plek samen, kampeerstekjes waar je niet meer weg wilt.

Onze fietsen hebben we niet voor niets mee, dus hoogste tijd voor een ontdekkingsstocht! Na een smakelijk ontbijt, fietsen we één kilometer naar de aanlegsteiger van een veerdienst. Zo varen we, compleet met fiets, naar St. Gilgen, een stadje op het westelijkste puntje van de Wolfgangsee. Aan dek, genietend van een espresso, schrikken we op. Wat is dat nou,

een wolk? Maar nee, het is een parapenter die de kortstondige zonsverduistering veroorzaakt. De schermvlieger zweeft vanaf de berg rustig naar beneden. Ons vaartochtje eindigt na zo'n twintig minuten en we stappen aan wal in het toeristische Sankt Gilgen. Dit stadje beroept zich graag op het feit dat Mozarts moeder hier in 1720 het levenslicht zag.

1. Doorkijkje op Wolfgangsee.

2. Romantische panorama's in overvloed

3. VanTourer am Wolfgangsee



2.



1.

3.



OVER MOOIE FIETSPADEN

We ontwaren een gondellift die tot een hoogte van ruim 1500 meter gaat. Even staan we in dubio, maar nee, de fietsen lokken ons voor onze voorgenomen fietsroute langs de Wolfgangsee. Een duidelijk aangegeven route brengt ons over mooie fietspaden met romantische panorama's als beloning. Aan de zuidzijde, richting Strobl, blijken we plots in het spoor van de vroegere Salzkammerguttrein te fietsen. Fietsen maakt hongerig zodat een aanlokkelijk terras bij een pizzeria ons graag laat afstapen. Verkwikt na een Oostenrijks biertje en Italiaanse maaltijd voltooien we ons fietsrondje van zo'n dertig kilometer. Het uitzicht

over glooiende graslanden van waar ons soms klingelende koebellen begroeten, geeft een vredig gevoel. Vlakbij onze camping passeren we het laatste dorp: St. Wolfgang, beroemd vanwege de operette en film 'Im Weissen Rössl'. Het gelijknamige hotel is beslist het meest gefotografeerde én meest romantische object hier. Wil je er in dit gebied trouwens bij horen, dan moet je je toch echt in Dirndl en lederhose tooien! St. Wolfgang ligt aan de voet van de Schafberg (1783 m) van waaruit een stoomtreintje over een tandradbaan gemoedelijk naar boven puft. Wij hebben zin in een wijntje op ons eigen camperterras en een frisse duik in de 'see'. Het was een topdag!



Seeterrassencamping Ried

(gps N 47742457, E 13.433388)

Ried 18, 5360 St. Wolfgang

camping-ried@aon.at

www.seeterrassencamping-ried.at

Kleine, rustige terrassencamping aan de Wolfgangsee. Gratis Wifi.

Camping am See

(gps N 47552690, E 13.650590)

Obertraun am Hallstättersee, Winkl 77

www.camping-park-am-see.at

Camping met mediterrane sfeer aan de Hallstättersee. Gratis Wifi.

Camp MondSeeLand

(gps N 47866507, E 13.306316)

Punzau 21

A-5310 Tiefgraben bij Mondsee / Salzkammergut

austria@camppondsee.at

www.camppondsee.at

Idyllisch gelegen camping met ruime plaatsen, overdekt zwembad. Wifi betalend.



4.



5.

Hallstättersee, omarmd door imposante reuzen!

Verrast ervaren we de grote tegenstelling wanneer we op Camping am See in Obertraun aan de koffie zitten. Een camping pal aan de Hallstättersee met een Mediterrane sfeer. Het lieflijke karakter van de Wolfgangsee maakt plaats voor robuuste rotspartijen waartussen de Hallstättersee lijkt weggemoffeld. We bevinden ons nog steeds in het Salzkammergut, zo'n veertig kilometer ten zuidoosten van de Wolfgangsee. De regio dankt z'n naam trouwens aan de zoutwinning daterend uit de Romeinse tijd. Het witte goud werd door gangenstelsels in de bergen uitgehakt, waardoor zogenaamde zoutkamers ontstonden. Vandaag de dag zijn

toeristeninkomsten belangrijker dan het zout, alhoewel het nog steeds wordt gewonnen. Ook hier treffen we fietsroutes rondom het meer, wel grotendeels evenwijdig aan het overige verkeer. De zuidelijke oevers van de Hallstättersee grenzen aan het Dachsteinmassief, slechts een paar kilometer verwijderd van de camping. We bereiken al fietsend, na een kleine col, de kabelbaan die met drie tussenstops naar boven gaat. Bij de eerste stop, de Schönbergalm, is een heuse ijs-grot met fascinerende ijsformaties. Een grote trekpleister voor jong en oud. Let op, het is hier bibberen geblazen bij temperaturen onder nul, maar echte doorzetters kunnen dit aan! Bij station Krippenstein op 2100 meter hoogte heb je, bij helder weer, zicht op de gletsjers van de Dachstein (3000 m). De kabelbaan dankt z'n bekendheid mede aan vermelding op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

hier 's morgens gedropt om rond een uur of vier het stadje weer aan z'n bewoners terug te geven. We dwalen door kneuterige straatjes met veelal houten huizen vol bloemenpracht. Uiteraard ontbreken de winkeltjes met een onuitputtelijke hoeveelheid souvenirs niet. Hoog boven het stadje, bij de St. Michaelkapel, ligt een juweel van een kerkhof. Klein, gedeeltelijk in een rotswand gehakt en van ongekende schoonheid. De overledenen ontvangen dagelijks grote stromen bezoekers. Plaatsgebrek noopt de gemeente tot het opgraven van de stoffelijke resten. Zo liggen honderden schedels van vroegere inwoners nu tentoongesteld in het 'Knekelhuis' naast de kapel. Van ons ronddwalen krijgen we lekkere trek. Zo genieten we even later in een authentieke bakkerswinkel van koffie met onvolprezen appelstrudel, verrukkelijk! Hallstatt is tevens een plaats waar 7000 jaar zoutcultuurgeschiedenis herleeft in het Hallstätter Salzbergtaal. Bekijk in het museum de glanzende stenen, die de basis vormen van al het zout en wel vierentachtig mineralen bevatten. Ontdek, via een spectaculaire afdaling langs mijnwerkersglijbanen, dat de zoutwinning in de mijnen nog steeds plaatsvindt. Een stuk wijzer fietsen wij terug naar ons rustig, sfeervolle plekje aan het water op de camping.

4. Hallstatt staat in de top tien van de meest gefotografeerde Oostenrijkse steden.

5. Vrij kamperen in Oostenrijk is niet toegestaan

6. Hallstatt met juweel van een kerkhof



6.

TOERISTISCHE TREKPLEISTER

In de top tien van meest gefotografeerde Oostenrijkse steden staat ongetwijfeld Hallstatt, waaraan het meer z'n naam dankt. Gewaarschuwd voor de toeristenmassa's fietsen wij er aan het einde van de middag naar toe, zo'n vier kilometer vanaf de camping. Busladingen vol toeristen worden



7.



8.



9.

Mondsee, wellness bad en sprookjeshuwelijk

Uiteindelijk nemen we de route weer terug langs de Wolfgangsee en komen na een uurtje aan op Camp MondSeeLand in Mondsee. Hier treffen we zowaar twee vliegen oftewel meren in één klap! Op een plek met fabelachtig uitzicht op de bergen genieten we even later van onze koffie en het panorama. Onze nieuwsgierigheid wint het echter al snel, dus tijd voor een fietsronde om de Irrsee. Een tochtje van zo'n vijftien kilometer want de Irrsee is bescheiden van omvang: ruim vier kilometer lang en één kilometer breed. Het lijkt of hier de tijd stilstaat, glooiende landschappen, alpenweiden vol bloemen, afgewisseld door typerende Oostenrijkse huizen behangen met geraniums. Alleen krekelen en vogelmuziek vergezellen ons. Het natuurgebied rondom het meer telt een populatie van de grote brachvogel, een bodembroeder die verder weinig voorkomt in Oostenrijk. In Zell am Moos, aan de oostoever van het meer, lonken terrasjes voor een gezellige tussenstop. Terug op de camping laten we ons een schnitzel op het sfeervolle restaurantterras goed smaken. Dat de meren ongekend populair zijn bij toeristen ontdekken we tijdens ons merenronde. Overal zien we veel waterplezier.

FILMLOCATIE

Van alle meren in het Salzkammergut maken de Irrsee en Mondsee aanspraak op de titel 'warmste see'. Wij hadden helaas geen thermometer mee! Bij de campingreceptie wijzen ze ons een mooie binnendoor fiets- en wandelroute naar het stadje Mondsee en het gelijknamige meer. En wat voor een route: spectaculair! Langs smalle paden en een wild stromend riviertje. Na zo'n 5 kilometer bereiken we het centrum waar we uiteraard een bezoek brengen aan de beroemde Basilika van Mondsee. Want zeg nu zelf, wie zwijmelde er niet bij de trouwpartij van Maria en Kapitein Von Trapp in de film *The Sound of Music* (1965). Niet verwonderlijk dat deze locatie daarvoor in aanmerking kwam. Wat een plaatje. De stad Mondsee doet zowaar een beetje mondain aan en heeft zelfs een kleine See promenade. Onze laatste dag fietsen we onder zomerse temperaturen rondom de Mondsee, een tocht van zo'n dertig kilometer. De fietsroute voert zelfs door een tunnel, waar het een paar kilometer bibberen is in korte broek. Ook tijdens deze tocht is het genieten geblazen van fascinerende vergezichten op het meer en de omliggende bergen.

We zijn deze periode aangenaam verrast door de geweldige fietsmogelijkheden rondom de meren. 's Zomers is waterrecreatie de topper in het Salzkammergut, 's winters is deze omgeving een geliefd wintersportgebied. Wij genoten volop van een stukje Oostenrijk zoals je dat voor je ziet: bakken vol geraniums over de balkons plus gastvrijheid alom. Grüss Gott!

7. Kleine See promenade in Mondsee

8. Basilika van Mondsee, beroemd door de trouwpartij van Maria en Kapitein Von Trapp

9. Stad Mondsee, een beetje mondain



- Op alle snelwegen in Oostenrijk is voor motorvoertuigen tot 3500 kg een tolvignet verplicht (€ 8,80 voor tien dagen). Uitzondering hierop vormt een aantal *Sondermautstrecken* waar geen vignetplicht geldt, maar wel apart tol betaald moet worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen motorvoertuigen lichter en zwaarder dan 3500 kilo. Motorvoertuigen (zoals kampeerauto's) zwaarder dan 3500 kg (te vinden op het kentekenbewijs) moeten op de snelwegen uitgerust zijn met een zogenaamde GO-box. Voor een aanhanger is geen apart vignet nodig.
- Vrij kamperen is niet toegestaan. Bij alle parkeerplaatsen rondom de meren stonden duidelijke verbodsborden. Speciale kampeerautoplaatsen zijn wij hier niet tegengekomen. De campings hebben goede campervoorzieningen.