



Genieten met een zachte G

Hoe zuidelijker je in Nederland komt, hoe gastrijker de mensen. Met die gedachte in het achterhoofd starten wij onze camper. Op naar het zuiden oftewel Brabant. Wij vinden een fijn stekje op Camping Petit013 in Tilburg. Zodra de stoelen klaarstaan om van het weidse uitzicht te genieten komt onze gastvrouw Marion vrolijk aanlopen met een welkomstdrankje: Schrobbelèr (Tilburgse kruidenbitter). Wat een goed begin van ons verblijf in Brabant!

Een prikkelende naam voor een van Tilburgs bekendste fietsroutes: Bels Lijntje. Daar willen we meer van weten. Handig: de fietsroute start op zo'n twee kilometer vanaf de camping waar het eerste rood-witte aanduidingsbord staat bij de Gilzerbaan. Een breed, recht fietspad ligt voor ons waaronder vroe-

ger de spoorlijn lag, inderdaad: naar België. Vandaar de naam. De spoorlijn Tilburg-Turnhout dateert uit 1867 om vervolgens vanaf 1990 als fietsroute van zo'n dertig kilometer door het leven te gaan. Onderweg spotten we regelmatig een Andreaskruis en enkele spoorweghuisjes, herinneringen aan weleer. Grappig is de route rondom Baarle-Nassau. Daar

hopen we zo'n zes keer heen en weer van Nederland naar België. Tijdens onze fietstocht ontdekken we midden tussen de bomen ineens een vliegtuig. Wat blijkt: hier legden de Duitsers direct na de bezetting een schijnvliegveld aan om de geallieerde vliegtuigen te misleiden. Slim, want de locatie leek verdacht veel op het bestaande vliegveld Gilze-Rijen. De Duitsers noemden het vliegveld Kamerun, in de volksmond 'De Kiek'. Houten vliegtuigen bewogen via een lier en rails over de landingsbanen, net echt vanuit de lucht!

STRUINEN DOOR DE BRABANTSE SAHARA

Nederland is klein maar we



hebben zowaar wel het grootste levende stuifzandgebied van West-Europa! Dat willen we natuurlijk beleven, dus fietsen we zo'n twintig kilometer vanaf de camping naar de Loonse en Drunense Duinen. We rijden via een fietsknooppoute die je vooraf via internet (fietsknoop.nl) kunt samenstellen. In het sfeervolle dorp Loon op Zand lonken gezellige terrassen voor een tussenstop. Wij stallen onze fietsen uiteindelijk bij Landgoed Bosch en Duin om te voet verder te gaan.

was rond 1500 dat men op de uitgestrekte heidevelden rondom Tilburg veel schapen hield. Dankzij de grote hoeveelheid wol die dat opleverde ontstond de textielnijverheid doordat veel Tilburgers werkten als scheerder, spinner of wever. Hierdoor groeide Tilburg uit tot het belangrijkste textielcentrum van Nederland. Jazeker, vroeger gebruikten ze urine bij de bewerking van wol. Het meebrengen van een kruik urine leverde de arbeiders een extra centje op. Helaas, door de

1. Dit trappistenbier is vernoemd naar Isidorus, de eerste brouwmeester van het klooster

2. Brabantse Sahara

3. Kruikenzeiker in 't centrum van Tilburg

diverse behandelingen uiteindelijk kleden en dekens werden. De verschillende productiestadia zoals kaarden, spinnen, weven, ruwen komen hier tot leven. Indrukwekkend is het stookhuis waar nog steeds een grote stoommachine in bedrijf is. Imposant! In 'The Art of Lace' tenslotte lijkt de liefhebber van de haute couture de vingers af. Modeontwerpers zoals Balenciaga, Chanel, Dior, Gaultier en Louis Vuitton tonen hier hun mooiste creaties.

Jazeker, vroeger gebruikten ze urine bij de bewerking van wol. Het meebrengen van een kruik urine leverde de arbeiders een extra centje op.

Aan het einde van een bospad worden we overweldigd door het uitzicht, wauw! Een onafzienbare zandvlakte doemt voor ons op en al ploeterend wanen we ons voor even in een woestijn. Na een onvergetelijke wandelroute staat dit Nationaal Park in ons geheugen gegrift!

KRUIKENZEIKER EN HAUTE COUTURE

Deze historische bijnaam voor de Tilburgers dateert uit het verre (textiel)verleden van de stad. Het

komst van chemicaliën moest de urine weer in het riool. Het beeldje in de stad houdt de naam 'kruikenzeiker' levend en tijdens carnaval is de Tilburger trots op z'n geuzennaam. De stadsnaam verandert dan in 'Kruikenstad'. Gedurende ons bezoek aan het Textielmuseum in een voormalige textiel fabriek krijgen we een goede indruk van het weefproces. Interessant is de opstelling van de oude machines die met een ongelofelijke herrie ervoor zorgden dat de schapenwol na

DWALEN DOOR HET 18DE EEUWS STERRENBOS

Met stijgende verbazing ontdekken we de vele bosgebieden in en rondom Tilburg. De Oude Warande, het enige en best bewaarde barokke sterrenbos van Nederland is een juweeltje. Het is onderdeel van Stadsbos013. De naam verwijst naar acht lanen die vanuit een centraal punt naar de hoeken en randen van het bos lopen. Wij stallen onze fietsen aan de Bredaseweg waar een wandelroute begint. Rechte lanen worden doorbroken door speelse zwerfpaden en poelen vol kwa-



4.



5.



Het doolhof blijft je sowieso verrassen, ineens zit ik in een soort baarmoeder van twijgen met heerlijk zachte kussens om vervolgens in een grote hand in Griekse sferen te liggen.

kende kikkers. We genieten van de afwisselende bomen- en plantensoorten. Op een bankje neurien we het nummer van stadsgenoot Guus Meeuwis: 'Ik weet een bankje in het Wandelbos en de wereld staat daar stil', tja dat gevoel kennen we nu! Middenin het Warandebos is een bijzonder horecapunt: Grotto. Dit glazen paviljoen is ontworpen door de Australische kunstenaar Callum Morton. Door het spiegelende exterieur zie je de acht wandel-



- **Ontdek een wereld vol wonderen in de Efteling.** Het grootste attractiepark van Nederland ligt onder de rook van Tilburg, in Kaatsheuvel. Het park is uniek door haar natuurlijke omgeving in combinatie met de spectaculaire attracties. Vanuit Tilburg is het park eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer of via de snelweg.
- **Safaripark Beekse Bergen is een dierenpark met zo'n honderdvijftig diersoorten dat ligt tussen Tilburg en Hilvarenbeek.** Dit is het grootste dierenpark van de Benelux.

paden terug. Het is een gezellige ontmoetingsplek voor de Tilburgers waar je ongedwongen op een bankje van koffie geniet. Wij doen daar graag aan mee!

DOLORIS, HET SURREALISTISCHE KUNSTDOOLHOF

Al schuifelend beweeg ik me, begeleid door een gids, blinddoekt vooruit. We gaan blijkbaar door een deur en in een lift, spannend! Dan krijg ik toestemming om mijn blinddoek af te doen en verdwijnt de gids. Daar sta ik dan, in een kleine schemerige ruimte met voor mij een paar deuren, welke neem ik? Vooruit, ik kies de linkse deur en loop door een kamer met verticale en horizontale strepen. Vervolgens weer de keuze uit deuren waarmee het complex vol zit. Het wordt klimmen en klauteren, door smalle gangetjes, over ijzeren trappen, soms in 't donker. Het is voelen, ervaren en vooral durven. Ineens zit ik op een dichte, houten glijbaan, zal ik? Kom op zeg, natuurlijk ga ik spreek ik mijzelf toe! Ik zoef naar beneden, land lekker zacht en ben weer in een andere wereld. Afwisselende, mysterieuze muziek klinkt in alle ruimtes, soms lijkt je watervallen te horen. Het doolhof blijft je sowieso verrassen, ineens zit ik in een soort baarmoeder van twijgen met heerlijk zachte kussens om vervolgens in een grote hand in Griekse sferen te liggen. Het is beslist geen spookhuis maar een beetje griezelig is het soms wel.

Focus je niet op het vinden van de uitgang maar ervaar en onderzoek iedere ruimte. In het oude postkantoor aan de Spoorlaan hebben zo'n tachtig kunstenaars dit project verwezenlijkt. Allemaal om iets heel gaafs te realiseren: een gigantisch doolhof van vierhonderd vierkante meter met maar liefst veertig kamers. De voorloper stond in Berlijn, nu staat deze topattractie als enige van Europa in Tilburg. Je beleeft dit avontuur, zonder telefoon of horloge, in je eentje. Twee keer trof ik Kees onderweg want het is de bedoeling je eigen keuzes onderweg te maken en te beleven. Zo heb je elkaar na afloop heel wat te vertellen! Ben je bang in het donker of niet goed ter been? Dan is de attractie misschien niet iets voor jou, wij vonden het een unieke, spannende belevenis! Een toffe afsluiting is een drankje en hapje in de rooftopbar op het dak. Hier geniet je van de skyline van Tilburg, grandioos!

HEILIGE DODEN- BEWAKERS EN EEN BIERTJE

Al fietsend over de Bredaseweg richting centrum passeren we een hekwerk met opvallende, spierwitte beelden. Nieuwsgierig stalen we onze fietsen en komen tot de ontdekking dat dit een prachtig kerkhof is. De gietijzeren beeldengalerij van heiligen lijken de monumentale en bijzondere grafzerken te bewaken. Een ingemetselde plaquette met de tekst 'Heiligen gaan niet naar de hel'



verwijst naar het tijdperk van dreigende sloop. Sinds 1974 zijn de heiligen gered door de rijksmonumentenlijst.

Wij zijn verbaasd zo'n fraaie begraafplaats in eigen land aan te treffen. We fietsen verder, op zoek naar wat verkoeling aan de waterkant. De Piushaven, een gegraven haven aan het Wilhelminakanaal is de grootste stadshaven van Brabant. De stad is er wat trots op dat de oude industriehaven tegenwoordig zo'n succes is met cafés, terrasjes en een levendige passantenhaven. Dankzij zomerse temperaturen verlangen we naar een verkoelend biertje. Bij Stadsbrouwerij013 zijn we op het juiste adres. Daar tappen ze met liefde een speciaal biertje voor je: santé! Voor de echte liefhebber: een rondleiding door de brouwerij is mogelijk. Trouwens, nu we het toch over bier hebben, ook

de bakermat van La Trappe bier ontdekken we hier.

Eind 19de eeuw vluchtte een kleine groep trappistenmonniken vanuit Frankrijk naar Berkel-Enschot. In het voormalige buitenverblijf van Koning Willem II, de Koningshoeven, stichtten ze hun klooster en besloten bier te gaan brouwen. Tot op de dag van vandaag vullen zij hun leven hier met gebed en werk. Zo is de Koningshoeven de bakermat van La Trappe Trappist waarbij een deel van de opbrengst naar goede doelen gaat. Verschillende Brabantse La Trappe fietsroutes voeren je door karakteristieke dorpjes en langs genoeglijke terrassen waar je van zo'n heerlijk Nederlands biertje kunt genieten, proost!

SPOORPARK TILBURG

Tot slot het Spoorpark, Tilburgs

trots en gerealiseerd dankzij een burgerinitiatief. Dit geweldig stadspark van bijna tien hectare is in 2019 aangelegd op een verwaarloosd spoor- en industriegebied. Hier kunnen parkbezoekers op het gras genieten van de zon, met de voetjes in het water van de vijver of neerstrijken op het terras van het T-huis. Naast sport en spelmogelijkheden beschikt het park over een heuse stadscamping: Stads camping 013, bedoeld voor mensen die een paar nachjes met de camper, caravan of de tent naar Tilburg komen. Dat Tilburg ook nog een aantrekkelijke binnenstad met legio terrassen en winkels heeft zouden we bijna vergeten. Kortom, ons Brabantse verblijf was een eyeopener en voor herhaling vatbaar. De vrolijke Brabantse afscheidsgroet 'hou-doe' is ons dierbaar!

4. Sterrenbos, een juweeltje
5. Textielmuseum: Haute couture
6. Stads camping in het spoorpark
7. Hemelspiegel op het voorplein van het De Pont museum
8. Spoorpark, Tilburg's trots
9. Landelijk uitzicht vanuit de camper op camping Petit 013



Camping Petit013

Oudelijn 5 - 5032 PC Tilburg

www.petit013.nl

Een nieuwe luxe minicamping in het hart van Brabant, vlakbij Tilburg. Het kampeerveld is autovrij met ruime plaatsen, elektra en eigen wateraansluiting en afvoer. Het toiletgebouw beschikt over eigen, afsluitbaar privé-sanitair. Er is gratis wifi en Marion en Arjo ontvangen je gastvrij op hun camping.